

## **EXTRA NIEUWSBRIEF : GELOVEN THUIS IN TIJDEN VAN CORONA**

**Beste ouders, grootouders en iedereen die op zoek is naar vormen voor geloven – thuis in het dagelijks leven met kinderen en tieners.**

We leven in bijzondere tijden. Het corona-virus maakt dat alles wat zo gewoon leek ineens toch niet zo gewoon meer is. De kinderen kunnen niet meer naar school, de peuter- en kinderkerk, de tienerkerk, catechese, clubs en kindernevendienst gaan niet meer door. We ontmoeten elkaar ook niet meer op zondag in de kerk.

**Hoe kun je als gezin vorm geven aan Geloven-thuis nu alles zo anders is dan anders? Hierbij enkele tips:**



### **LEZEN UIT DE BIJBEL**

Misschien ben je al gewend om dagelijks of een paar keer per week samen een stukje te lezen uit de Bijbel. En daarna af te sluiten met een gebed. Mocht je dat niet gewend zijn dan is dit een mooie tijd om hiermee te beginnen. De kinderen en tieners hoeven en kunnen nergens naar toe (sport, muziek etc etc) dus de kans dat je als gezin samen aan tafel zit is een stuk groter!

Heb je geen Bijbel en wil je er wel graag een kopen? Kijk dan op [www.kinderbijbel.nl](http://www.kinderbijbel.nl) om te kijken welke past bij jouw gezin. Met tieners kun je lezen uit de Bijbel in Gewone taal.

**Je kunt de verhalen ook lezen op je laptop of computer.**

**Bijvoorbeeld via deze prachtige site:**

[https://bibleforchildren.org/PDFs/dutch/When God Made Everything Dutch.pdf](https://bibleforchildren.org/PDFs/dutch/When_God_Made_Everything_Dutch.pdf)

Het leuke van deze site is dat je hier ook het verhaal in “kleurboek-vorm” kunt vinden.

**Wat gaan we dan lezen?**

- ☞ Je kunt ervoor kiezen een Bijbelleesrooster te volgen zoals bijvoorbeeld deze van het NBG:  
<https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2020/>
- ☞ Ook kun je de lezingen van de nieuwsbrief halen zodat je meeleeft met dat wat er op Zondag gelezen wordt in de kerkdienst.
- ☞ Je kunt er ook voor kiezen om te beginnen in een van de evangeliën. Bijvoorbeeld het Evangelie naar Matteus.. Begin dan wel daar waar we qua kerkelijk jaar op dit moment ook zijn. Lees dan volgende week zondag de Intocht van Jezus in Jeruzalem.



*Als je zelf op de zondagen luistert naar een digitale kerkdienst kun je voor je kinderen van tevoren het verhaal wat past bij deze zondag (of iets wat je zelf uitkiest) uitprinten zodat kinderen dit verhaal dan tijdens de dienst ook kunnen lezen als ze dat kunnen, of in kunnen kleuren.*

## Voor kinderen: HENKIE SHOW !

Mathijs Vlaardingerbroek (creatief kinderwerk) maakt elke dag een programma voor kinderen. Hier kun je een filmpje kijken of iets creatiefs doen. Je kunt deze Henkie Show op verschillende manieren gebruiken. Misschien lukt het wel om dit in te voegen in het dagelijkse programma voor je kinderen? Of kun je het een keer gebruiken s' avonds na het eten?



Als je *Henkie Show* googelt kom je vanzelf op deze site.

## FLIP, GROTE VRIEND EN CORONA

Er is een digitaal prentenboek gemaakt speciaal voor kinderen. Hierin wordt uitgelegd wat er op dit moment aan de hand is en waarom alles zo anders gaat dan anders.

<https://www.flipengrotevriend.nl>



## Voor Tieners: BEAM - kerkdienst

Met tieners kun je, als je een kerkdienst wilt kijken, de BEAM kerkdienst terugkijken waarin Jurjen ten Brinke voorging. Te zien via <https://www.youtube.com/watch?v=XPXXddYjy20>

## BEAM – Website

Op de Beam website is nog veel meer te ontdekken. Je kunt dit als gezin doen maar ook je tieners hierop wijzen. Zo staat er bijvoorbeeld een interview op met Justin Bieber die vertelt over zijn geloof in Jezus.

**Muziek:** Ook zou je je tieners kunnen vragen na de maaltijd om de beurt een Christelijk lied uit te kiezen wat zij mooi vinden. Laat ze dan ook vertellen waarom ze het mooi vinden en ga eventueel kort in gesprek over dat lied. Je kunt dit doen op een manier zoals past bij jou gezin. Misschien elke dag maar, als dat beter bij jullie past, bijvoorbeeld ook twee keer in de week.

## Verder verwijst ik je voor zowel de kinderen als de tieners graag naar het concept HUISKERK



**CONTACT:** Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief of behoefte hebben aan een gesprek, dan kun je ons altijd bellen of mailen!

Ds. Ineke van den Beukel en Renate de Vries-Martini



# Huiskerk

---

Vanuit pioniersplek Yours! wordt al een aantal jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn. Al langer werd er nagedacht over het concept “huiskerk”. Nu tijdens de Corona crisis wordt het ineens helemaal relevant. Hoe kun je kerk-zijn als gezin nu “op zondag naar de kerk gaan” niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is? De livestreams van verschillende kerken zijn voor volwassenen een goede oplossing. Maar de meeste kinderen spreekt dit niet aan. De huiskerk zou een oplossing kunnen zijn.

## **Wat is een Huiskerk?**

Het idee is dat je als gezin (of met meerdere gezinnen maar dat is nu niet mogelijk) een moment in de week neemt om samen kerk te zijn. Met behulp van de themakaart ga je aan de slag.

Er wordt gestart met samen eten, wat drinken met iets lekkers oftewel een gezellig moment om even bij te praten. Andere vaste elementen zijn Bijbellezende, bidden, een gezinsactiviteit en iets doen voor een ander. De Huiskerk is geschikt voor zowel gezinnen met (basisschool)kinderen als met tieners.

## **Het concept geeft ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Iedere Huiskerk kan dus anders zijn. Net zoals elk gezin ook anders is.**

Wij, Janneke Plantinga en Renate de Vries-Martini zijn erg enthousiast en kijken er naar uit om ons idee met jullie te delen.

We willen jullie ook vooral vragen om feedback en nodigen iedereen van harte uit om mee te doen.

Ons verlangen is dat de Huiskerk ertoe mag leiden dat ik elk gezin momenten mogen zijn van samen Geloof delen en samen God betrekken bij het dagelijks leven! Het eerste programma wordt maandag 30 maart online gezet en gaat over Palmpasen.